

Tuesday — Saturday 12 — 6 PM

Rue Isidore Verheyden 2

1050 Brussels, Belgium

+32 (0)2 512 92 95

info@albertbaronian.com

www.albertbaronian.com

Persmededeling

Fiona Mackay

Iedereen vertelt verhalen. De mensheid zelf vertelt verhalen over zichzelf en haar plaats doorheen wetenschap, geschiedenis, filosofie enz. Wanneer deze verhalen voltooid zijn, kunnen we met enige overtuiging zeggen 'dit zijn feiten'. Maar wat met de verhalen die we onszelf vertellen als individuen om onze realiteit en onze plaats te interpreteren? Als we onze persoonlijke verhalen onderzoeken, vinden we dan feiten? Of ontstaan identiteiten door de erkenning van een proces dat bemiddelt tussen verhalen, en altijd schommelt omwille van onze feilbaarheid en het feit dat we zo dicht bij het onderwerp staan?

Uit de kloof veroorzaakt door het conflict tussen zuivere bedoelingen en de onmogelijkheid van een werk om volledig weer te geven wat onvolledig is, komt een verhaal tot stand dat steeds aarzelend, vluchtig en overgankelijk (en dus grillig) is. Via achterhaalde symboliek, een lijn, lijnen, herhaling, gelaagdheid; deze verhalen zijn open en toch versluierd, en misschien net daardoor nog meer verlicht.

F. Mackay